

In Ritme Zijn

De verbindende en helende kracht van framedrummen



23 jan, 20 febr, 20 maart, 24 april, 22 mei, 19 juni 2022

14:00 - 17:00 uur

€60 per keer

van Alphenstraat 2, 2274 NA Voorburg

info@irmgardcottaar.nl / 06-10270223

Het leven is onverbiddelijk ritmisch. Ritme bepaalt de cyclus van de aarde en de cycli van onze emoties. Onze voorouders kenden de helende en transformerende kracht van trilling en ritme.

Het vel trilt - de framedrum klinkt. Trilt los & maakt vrij - geeft ruimte aan wat is - hier & nu - uit je hoofd - in je hart - een natuurlijke wijze van zelf-ontspannen. Transformeert wat daarom vraagt - subtiel - krachtig - verbonden met boven & onder - met de elementen - de planeten - de ander - het andere.

De ritmische patronen zijn rustig, ingetogen, meditatief, herhalend een opzwevend. Ze brengen rust en zetten aan tot bewegen.

Een weg naar innerlijke balans, heelheid en eenheid!

Voor een nieuwe balans is het bespelen van de framedrum een waardevol instrument - vanwege de helende, verbindende, verkwikkende en transformerende kracht van de trilling en het ritme.

Het bespelen van framedrums synchroniseert lichaam en geest. Dit wordt versterkt door het drummen in een groep. Het waren van oudsher vrouwen die al drummend voorgingen in ceremonieën, als hoedsters van harmonie en draagsters van leven.....

Het is de magie van ritme die mensen verbindt. Ritme verbindt ons met het onzegbare, met het mysterie van leven en brengt ons in contact met ons eigen levensritme. Ritmisch samenspelen geeft plezier en brengt je in contact met je levensenergie!

Thema dit voorjaar - in ritme zijn.

Middels de basistechnieken en ritmes, bodypercussie en bewegen verbinden we ons met de elementen aarde, water, lucht en vuur, met de sferen, onszelf en met elkaar en zijn we in ritme met al wat is.



Irmgard Cottaar is een gepassioneerd en inspirerend leraar op framedrums. Ze biedt vrouwen en meiden een weg om in verbinding te komen en te zijn met hun oorspronkelijke ritme en hun natuurlijke zelf.

Irmgard heeft haar eigen groep *Saffraan - ritueel drumtheater* met wie ze regelmatig optreedt in kerkjes en op krachtplaatsen in de natuur.

www.irmgardcottaar.nl